

Talen for Danmark d. 4. juli 2023

Kære fuglekonge, formand og skydebrødre.

Tak for æren af at måtte holde tale her ved årets fugleskydningsfrokost. **Talen for Danmark.**

Jeg har læst nogle af de tidligere taler, som fremragende beskriver vores land både historisk og landskabeligt, med henvisning til kendte forfattere, politikere, musikere, kunstnere mv.

Og vi refererer tit til sangere og forfattere, for ingen siger det bedre end disse poeter, når noget skal siges med ord eller sang om vores kærlighed til hinanden og vores land.

De tidligere taler er alle dygtigt og godt skrevet, synes jeg, og samler op på alt der er godt at sige om Danmark, om hvad vi bidrager med, om vores stolthed, om vores retfærdighed, vores engagement i verden omkring os, og vores evner til at udvikle os og omstille os.

Bertils tale fra 2020 gjorde indtryk på mig, fordi han med hans historisk vid samler godt op på dansk storhedstid og økonomiske udvikling og de dygtigste politikere og ministre vi har været begunstiget af.

Det slår en god overskuelig sløjfe på noget af den læring vi kan tage af fortiden.

Og ikke mindst konklusionen af at tænke sig om, vælge den rigtige side eller måske være Neutral, når det er det smarteste.

Og om hvad der er godt at bruge penge på, hvor de tjenes og hvor de bruges.

Bernstorffs citat om, at krigsskibe med soldater koster penge mens handelsskibe med matroser tjener penge, er et godt citat og er blevet højaktuelt igen med krigen mellem Rusland og Ukraine. Nok den største enkeltstående begivenhed i 2022/23, men blandt mange.

Det er vigtigt at værne om menneskelige og demokratiske værdier. Det er vores danske og andre allieredes ressourcer et klart udtryk for. Det bliver dyrt i penge, men det vil blive endnu dyrere, hvis ikke vi sætter foden ned og afviser aggression og imperialistiske vokseplaner. Vi må være ødsle i det her.

Og så får vi da også lige testet udstyret af 😊

Så hvad kan jeg tilføje?

Er der mere at sige?

Ja – det synes jeg.

For når talen falder på ordet Danmark, ja så fyldes vi med billeder i hovedet af vores land og af kærlighed.

Her har jeg hjemme, her hører jeg til, her fyldes jeg af glæde med min familie, her er mit udgangspunkt for rejser ud i verden, her vender jeg "hjem" og her mindes jeg dem jeg savner og dem jeg mistede.

Når man uddanner sig i handel og økonomi, så ved vi godt, at al ting, ligesom naturen søger balance og ligevægt. Og vi er en del af denne natur.

Det er naturstridigt ikke at være i balance eller ligevægt. Men det foregår alligevel i stor stil omkring os.

Og har gjort det i mange år. Så naturen er bragt ud af sin balance. Vi er bragt ud af balance.

For mig er balance vigtig.

Og I har hørt det mange gange før, og vi kommer til at høre om det endnu mere, indtil vi ikke længere taler om det, fordi det er blevet naturligt for os mennesker altid at have det i tankerne i enhver udvikling, enhver handling, enhver produktion, i al vores forbrug, og i alle dele af verden.

Det er på dagsorden politisk rigtig mange steder. Og det meget vigtigere end alt andet vi kan tænke på i denne verden. Det er noget jeg taler om, med mange af mine virksomhedskunder, for det er afgørende om de risikerer at blive valgt til eller fra i konkurrencen.

Det handler om **Bæredygtighed**. Og bare rolig, jeg er ikke Gretha Thunberg, så ingen skældud lige nu, men jeg valgt at tage det med for ingen har valgt at have det med før og Bæredygtighed er også talen om balance. Bæredygtighed i vores liv. Om at vælge side. Om at bruge pengene på det rigtige. Om at investere rigtigt. Om bæredygtige værdier i livet.

Vores forening her, bærer på bæredygtige værdier. Så vi skal skaffe flere med til at **bære det videre**.

Danmark står, som nation, igen velpositioneret fordi vi startede den rejse for længe siden, som f.eks. da vi startede på at udvikle vindmøller til en stor industri.

Og vi skal have industri i Danmark og det skal være de rigtige industrier. At vi udvikler varmeteknologi, vandteknologi, robotteknologi, affaldsteknologi, rumteknologi, ja teknologier af mange arter er eksempler på det.

Vi skal tænker over,

At vi bygger huse af de rigtige materialer. Kører i biler uden emission.

At vi passer på vores natur, at vi ikke overfisker Østersøen og andre vande.

At vi skaber balance og ligevægt.

Det er her de næste 100 års store rigdom ligger for os alle sammen.

At vi tænker længere op i rummet og ud end det geografiske Danmark.

Ikke at vi udnytter neutral handelspolitik, og tjener penge på krig og andre landes dårskab.

Men at vi tænker udvikling i samarbejde med dem. Og hjælper dem med også at komme i det "rigtige" selskab og vælge den "rigtige" side.

Her skal vi investere stort.

For vores egen skyld, for de næste generationers skyld.

Det er et langt træk, og vi kan ikke gøre det rigtige hele tiden. Vi er ind imellem nødt til at deltage i en konflikt og købe militært udstyr til formålet.

Det kan synes som en politisk og aftalemæssig næsten umulig opgave. Men tro på det og tro på, at alle andre følger jer, når de ser, at I gør det rigtige. 😊

Skål – og Danmark læge leve

Dennis Bonsvig