

Højt ærede fuglekonge – Kære Mikkel,

Da jeg havde fornøjelsen af at afholde talen for din far, året efter han blev fuglekonge i 2018, indledte jeg med følgende ord:

Når man bliver udnævnt til fuglekonge i vores gamle selskab, bliver man først meget overrasket. Dernæst bliver man glad – og så bliver man meget, meget stolt.

Som far så søn. Overraskelsen, glæden og stoltheden der lyste ud af dig, var også rigtig dejligt at se.

Stoltheden har i hvert fald været ved. Du fik i hvert fald hurtigt tilføjet endnu en titel i din mailsignatur – nu fremgik det også, at det var en fuglekonge man fik en mail fra.

Tusind tak for den meget flotte skive, som du har bedt Jeppe Drews om at male til selskabet. Motivet afspejler jo naturligt nok din store interesse – nemlig jagt. Det kommer jeg lidt ind på senere i talen.

Du er jo en ung mand, Mikkel. Du er, så vidt jeg har kunnet konstatere, den yngste fuglekonge selskabet har haft i næsten 100 år. Vi skal tilbage til 1925, hvor Ove Olsen blev konge i en alder af 31 år. Den der i nyere tid har været tættest på at tage denne pris, var Preben Skrald, der blev konge i 1985, 35 år gammel. Vi har i de senere år fået mange yngre skydebrødre til vores selskab, så det er jo naturligt og dejligt at se, også en af jer bære det smukke fuglekongebånd.

Du er født d. 19. december 1988 her i Roskilde. Du er opvokset i Gundsøllille og i Gundsømagle og du har gået i skole på Margretheskolen. Som du selv siger – til visse læreres ærgrelse.

Du var nemlig en nysgerrig dreng, der ikke bare tog det du fik at vide for gode varer. Selvom det stod i bøgerne, så kunne du sagtens få en diskussion ud af det – for hvem sagde, at det der stod, det passede. Det passer måske meget godt med det din far fortæller mig. Han anbefaler faktisk, at man ikke spørger dig om noget, der

bare er en lille smule specielt, medmindre man har en time til at høre svaret. Og så forstår man i øvrigt ikke en skid af det du siger og får ikke et ord indført. Så familien er, som konsekvens af dette, helt holdt op med at spørge dig om noget som helst – ikke engang hvad klokken er.

Da folkeskolen sluttede, skulle du jo finde din vej i livet. Du kunne egentligt godt have tænkt dig at blive Journalist eller Arkitekt. Men da du var godt og grundigt træt af skolen og begge uddannelser krævede at du gik den gymnasiale vej, valgte du at finde på noget andet.

Som så mange andre drenge, havde du en stor interesse for elektronik og computere. Så da en bekendt foreslog dig, at du kunne blive elektriker, så slog du til. I starten var din begejstring vist ikke så stor, men efter kort tid, steg interessen for faget voldsomt.

Den første dag på skolen, mødte du din nu gode ven og kompagnon, Benjamin Mortensen, som også er en af vores gode skydebrødre. Det kan man vel godt kalde et skæbnens øjeblik, for I to fandt meget hurtigt ud af, at I skulle være selvstændige og at I skulle have et firma sammen. Så selvom I ikke var gode til at holde kontakten imellem skoleforløbene, så kan man vist roligt sige, at jeres beslutning, med succes, er blevet ført ud i livet.

At blive selvstændig el-installationsforretning, kalder du kort og godt den bedste beslutning du har truffet. Og man kan uden at overdrive, godt sige at du og Benjamin har gjort det fremragende. Siden 2015 er I gået fra kun at være jer to til nu at beskæftige omkring tredive mand og I har modtaget Børsens Gazellepris ikke mindre end to gange.

På privatfronten har du været gift i ni år og du og din hustru har fået to børn – en dreng og en pige. I bor i Sæby i det skønne Hornsherred i et dejligt hus med udsigt til marker og skov.

I din fritid, er det jagten der er din helt overskyggende interesse. Noget som du selv siger, at du kan takke din far og din papfar for. De er nemlig begge jægere, og har på forskellige tidspunkter i dit liv, taget dig med ud for at opleve naturen, dyrene og ikke mindst selskabet. Oplevelser som du har lært at sætte så stor pris på, så du i dag deler lignede oplevelser med de mennesker der betyder noget for dig. Du håber også på, at du kan give disse oplevelser videre til dine børn og at de må få den samme interesse for naturen som du har.

Og så kan du jo i øvrigt både skyde og ramme, hvilket vi der kommer til skiveskydningerne ved selvsyn, har konstateret. Som din far siger: "Ligegyldigt om dyret har vinger, eller fire ben, så rammer Mikkel hver gang."

Kære Mikkel – din regeringsperiode er ved at rinde ud. Du skal nyde de næste timer, inden du må overlade det flotte bånd til selskabets nye fuglekonge. Du skal vide, at vi har været glade for at have dig som konge i vores selskab. Du har båret titlen med stolthed, med værdighed og med glæde. Bestyrelsen vil endnu en gang takke dig for de selskabelige sammenkomster vi har været til. Det har været endog rigtig hyggeligt. Så selvom din far fortæller mig, at du er lidt små-nærig, så kan jeg i hvert fald sige, at det bestemt ikke har skinnet igennem i de sammenhænge, hvor vi har haft fornøjelsen af dit gode selskab.

Jeg vil bede skydebrødrene om at rejse sig op og udbringe et trefoldigt leve for vores fuglekonge, Mikkel Holmstrup.

Han længe leve....