

”Danmark, nu blunder den lyse nat” og ”Vi elsker vort land” er to guldkorn fra den danske sangskat, der lige netop på denne tid af året er højaktuel.

Komponister og sangskrivere har i århundreder prist vores kære gamle fædreland, og ikke uden grund. Den kendteste af alle danskere, H.C. Andersen, skrev for 160 år siden ”I Danmark er jeg født”. 135 år senere kom der nye toner til, da Gnags sang ”Danmark”.

Danmark er jordens smørhul. Her har vi alt, hvad hjertet begærer. Vores kongehus er blandt verdens ældste med mere en 1000 års historie. Kongehuset er elsket og respekteret af langt den største del af befolkningen.

Vi har et demokratisk folkestyre, som mange befolkningsgrupper i verden må misunde. Vel kan vi brokke os over regering og byråd. Men om de er blå eller røde rokker ikke ved en fast forankret tryghed af, at vi lever i et land der grundlæggende har respekt for os alle.

I Danmark har vi lov til at sige, hvad vi vil, når blot vi udviser respekt for nogle grundlæggende regler. Vi har lov til at tro på Gud, Allah, Odin og Thor, eller slet ikke nogen. Andre steder i verden kan man se hoveder ryge, hvis nogle går ud over magthavernes tanker.

Vi må tegne hvad som helst. Men vi har lært, at det ikke er hvem som helst, der acceptere hvad som helst, og at demokratiets frihed og religiøs følsomhed ikke altid går hånd i hånd.

Danmark er et gammelt land med verdens ældste flag. Vi har en lang historie og en rig kultur.

Den danske natur er en perle, og hver krog af landet har sine skønne pletter og seværdigheder, som lokalbefolkningen er glade for og stolte af.

Vi oplever de fire årstider, som man ikke ser mange steder i verden, og vi elsker dem alle.

Vi har i år haft en vinter, som vi ikke har oplevet i mange år. Sne og frost i månedsvis gav glæder til ski- og skøjteløberne. Selv løb jeg mange ture i vinter og nød til fulde at skue ud over de fantastisk smukke hvide marker.

I foråret springer alting ud, dagene bliver lysere, og kærlighed blomster om kap med naturen.

Sommeren giver i sine perioder sol og varme som under sydlige himmelstrøg. Strandene fyldes med glade, letpåkledte mennesker, festivaler skaber glæde, og nogle steder afholdes fugleskydning.

Efteråret har sin helt egen charme. Skoven falmer, og vi glædes ved en hyggelig slentretur i regnvejr, og en god kop kaffe bag de mørke ruder, med ild i brændeovnen.

Man kan have sine personlige tanker om den gæstfrihed, Danmark udviser ved at tage imod mennesker fra andre folkeslag og når vi sender vores soldater ud til verdens brændpunkter. Men begge dele viser, at vi har hjerterum og overskud til også at tage os af andre end os selv.

Vi er glade for Danmark. Men der er ingen grund til at blive alt for selvfede. Der er altid plads til forbedringer. Vi oplever, at udenlandske kvinder tvinges til prostitution, at bandegrupperinger slår hinanden ihjel, hjemløse sover på gaden, og hjemsendte soldater sover i skoven. Disse og andre forhold skal minde os om, at der til stadighed er opgaver at løse for os, der er blevet målt til at være verdens lykkeligste folk, hvordan man så kan beregne noget sådant.

Storken er en dejlig flyver, koen har et dejligt yver, Danmark er et dejligt land, er endnu et citat fra den danske sangskat. Ingen bedre end Shu-bi-dua kunne have holdt denne tale for Danmark. Men jeg fik æren. Tak.