

Talen for Majestæten 2020

Jeg har som fuglekonge fået den store ære at holde årets tale til landets egentlige kongelige, Hendes Majestæt Dronningen.

I en tid, hvor der flere steder i Europa er uro omkring kongehusene, dette ikke mindst i Storbritannien og Spanien, kan vi herhjemme glæde os over at en stor opbakning til vores royale. Gennem hele dronningens 48-årige regentperiode har hun nydt stor popularitet hos befolkningen. Det samme skete for hendes far og ser ud til at fortsætte, når Frederik X sætter sig på tronen. En meningsmåling i år giver hele 90 % opbakning til vores dronning.

Helt uundgåeligt, har dronningen en ganske speciel tilknytning til vores by. Hendes forgængere i mange generationer ligger begravet her, ligesom hun selv skal stilles til hvile i Domkirken, når hendes tid kommer.

Selv har jeg haft den store ære og fornøjelse at møde dronningen. Dette netop i Roskilde.

I 1998 fejrede Roskilde sit 1000-års jubilæum. Nogle satte spørgsmål ved årets korrekthed. Men som eftertiden har fastsat at vores fugleskydningssekskab i dag har 233 års fødselsdag, blev det besluttet at markere byens store jubilæumsfest i 1998.

Jubilæumsåret blev markeret med en række arrangementer og udstillinger. Et af arrangementerne modtog såvel dronningen som min kone og jeg indbydelse til.

Fredag den 4. september 1998 var Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen på officielt besøg i Roskilde. At min kone og jeg var blandt de øvrige inviteret skyldtes, at jeg på det tidspunkt var formand for den lokale afdeling af Dansk Arbejdsgiverforening.

Arrangementet begyndte klokken 12:30 på M/S Sagafjord, vores stolte skib i havnen. Vi havde modtaget en fornem invitation, der skulle medbringes for at komme ombord.

Vi blev beværtet med en overdådigt tre retters menu med såvel fisk, fjerkræ og kalv, tilsat diverse garniture. Dertil naturligvis de lifligste vine.

Overalt på restauranten stod der askebæger. Når tiden var inde lød ordene "der må ryges".

Viceborgmester Bjørn Dahl fik æren af at tænde for dronningen. Op af lommen greb han sine Tordenskjold tændstikker og tændte først for Majestæten og derefter sin egen merskumspibe. Havde han vidst det, havde han medbragt andet udstyr.

Efter frokosten blev vi almindelig dødelige kørt i bus til Roskilde Hallen. Kongeparret havde medbragt egen limousine. Som de sidste ankom Regentparret til Møllehusvej. Her blev vi underholdt af en flot kabaret over H.C. Andersens eventyr. Som jeg husker det, var det nogle af dronningens gobeliner, der var baggrund til forestillingen.

I forbindelse med kabareten blev jeg inviteret om bag scenen for at hilse på dronningen. Sammen med mig var den lokale LO formand, John Jensen og borgmester Henrik Christiansen. Det var mig en stor ære og glæde at møde dronningen. Hun var meget nem at tale med, helt nede på jorden.

Om aftenen deltog vi ved souper På Fredensborg Slot. Vi havde modtaget en flot invitation fra Hofmarskallatet, med instruks af dresscode. For herrerne vedkommende var det mørkt tøj eller habit. Et byrådsmedlem mødte op i islændersweater. Han burde være blevet smidt ud.

Hans Kongelige Højhed Prinsen stod for buffeten. Han fortalte om den, krydret med underholdende bemærkninger. Hans "dræberhunde" stod vagt om ham og spiste med.

På hjemvejen havde Leif Skov fra Roskilde Festival sørget for, at der var kolde øl i bussens køleskab. Det var nu forfriskende oven på al den i øvrigt gode vin.

Jeg har altid været stor tilhænger af dronningen. Dette blev kun forstærket ved den lille sammenkomst, jeg havde med hende ved vor bys store jubilæumsfest.

Jeg vil bede skydebrødrene rejse sig, og sammen med mig, udbringe et nifoldigt leve for vores Majestæt, Dronning Margrethe den 2. af Danmark.

Torben Lenou Hansen, 28. august 2020