

## Talen for Majestæten 2018

Det er fuglekongens pligt og min store ære at holde talen til vores højtagede Majestæt, Dronning Margrethe II af Danmark.

Nu ved man jo allerede med et års varsel at man skal holde denne tale. Ikke at det gør det nemmere. For hvordan griber man denne specielle tale an?

Man kan jo sammenligne Majestæten med en selv.

Vi er begge danskere, vi har begge to sønner, vi har begge børnebørn (jeg har dog kun 1 og ikke 8), vi er ca. 1,80 m høje, vi uddeler begge medaljer, vi var begge i Fredericia den 6. juli 1979, vi rejser begge med tog (jeg på monkey-class og ikke i egen vogn – S1 – hvilket i min jernbaneverden er en kørtilladelse), vi rejser begge til Frankrig (jeg dog til møder i Lille og ikke til et slot i Cahors), vi rejser begge en del med vores job i både ind- og udland – den ene af os ofte med eget skib eller eget fly (og det er ikke mig), vi har musik omkring sig (som eksempel har den ene af os Den Kongelige Livgarde med både musikkorps og tambourkorps lige udenfor vinduerne). Og vi holder begge taler (den ene af os lige nu).

Vores Majestæt har også gjort en ting som mange kvinder omkring selskabet har – nemlig giftet sig med en Henrik. Æret været Prins Henriks minde. Der har været en del snak omkring det at prins Henrik aldrig blev konge. Det vil jeg gerne dementere. Det er sket ikke mindre end to gange (måske flere) at han er blevet fuglekonge – og så kommer man da ikke højere. Det er sket i Helsingørs kongelige privilegerede Skydeselskab for 1978 -1979 samt i Nyborg Fugleskydningselskab af 1801 den 1. august 1991.

Hvad er det der beskriver vores kære Majestæt? Jo, hun er vores allesammens "mor", hun er samlende, hun er populær, hun er klog, hun er belærende på den gode måde, bor centralt i København, Gråsten, Århus, Fredensborg og har bolig transportable (salonvogn S1 og kongeskibet "Dannebrog").

Majestæten holder nytårstaler der i modsætning til statsministerens huskes. De fleste husker nok talen fra 1984 med den danske humor og små, dumsmarte bemærkninger (kommer inspirationen mon her fra selskabet?). Men også talen fra 1987 med drop Janteloven – vi kan sagtens være os selv bekendt (helt sikkert inspiration her fra selskabet) og den fra 2005 med tolerante og dovne (første del har helt sikkert inspiration her fra selskabet og sidste del helt sikkert ikke). Kort sagt vores allesammens Daisy.

Lad dette blive mine sidste ord inden jeg beder alle mine skydebrødre rejse sig op og udbringe et nifoldigt leve for Hendes (og vores) Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark.

Henrik Dyrvig 3. juli 2018