

Skytterne

Jeg er af vores ærede formand, blevet bedt om, at holde en tale for skytterne. Så det vil jeg naturligvis respektfuldt gøre.

Ærede formand, ærede afgående fuglekonge – Kære skydebrødre:

Hvis man er født mellem den 23. november og den 21. december, så er man Skytte.

Personer der er født i skyttens tegn, er ærlige uden omsvøb og frihedselskende. De er selvsikre, rastløse og vidtskuende. Skytterne har brug for at opleve en stadig udvikling på både det indre og på det ydre plan. De fleste skytter holder af dyr. Skytten vil frelse verden med sine egne indsigter. Skytten har i bund og grund et frelserkompleks. Det de vil frelse verden fra, er det de selv frygter – nemlig hverdagens rutiner og vanemæssige adfærdsmønstre.

Skytter er ofte noget uøkonomiske og store i slaget når de bruger penge. De regner med, at der nok kommer nogle penge ind, på den ene eller den anden måde. Skytten kan være den mest gavmilde af alle sjæle, både materielt og på kommando.

Traditionelt er skytter kendt for deres energi og kærlighed til sport. Men de kan også være dovne og forvente, at deres medfødte fine fysik kan klare deres overdrivelser med hensyn til ufornuftig kost. Skytter tager ikke venligt mod råd om deres helbredsvaner.

Et langt, ovalt ansigt med en høj bred pande er karakteristisk for skytterne. De årvågne, venlige øjne er mandelformede, og munden er stor og smilende. Skyttens udseende synes at gennemstrømmes af livslyst, og der er altid noget omkring skytterne, som er stort og støjende. Skytterne er kendte for deres grove vittigheder, og for konstant at træde i spinaten. Der er dog ikke skygge af ondskabsfuldhed i skytterne.

Sygdomme der ofte rammer skytter, er skader i hofter og lår, leversygdomme, iskias samt lammelser i arme og ben.

Af kendte skytter kan nævnes:

Tidligere formand for folketinget Karl SKYTTE.

Skuespiller Jens Okking – Hovedrolleindehaver i filmen SKYTTE fra 1977

Fodboldspiller Preben Elkær – Ikke særlig heldig straffesparks SKYTTE.

Tillad mig afslutningsvis, at hylde Fugleskydnings­selskabets egne SKYTTER. Her tænker jeg naturligvis på de medlemmer, der hvert eneste år, deltager i de fire arrangerede skiveskydninger på Tjørnegårdsskolen. Det er fire glimrende anledninger til at komme lidt væk hjemmefra for at deltage i hyggeligt kammeratligt samvær med andre skydebrødre. Og man får da vist også lejlighedsvis en lille en til halsen på disse aftner.

Herudover trænes skydefærdighederne naturligvis, og som et synligt bevis for deltagelse, påsættes der en gang årligt, et styks vandret sildesalat på den enkelte skyttes selskabsblazer.

I år resterer der to muligheder for at deltage i skiveskydningerne, nemlig henholdsvis d. 15. september og d. 20. oktober.

Så opfordringen herfra skal være: Meld jer til disse skiveskydninger, skyd lidt til skiven, få en lille en til halsen, hyg jer med de andre skydebrødre – og bliv en såkaldt ordentlig SKYTTE! Så får I nemlig også et stk. vandret sildesalat til jakken.

Tak for ordet – og fortsat rigtig god fugleskydningsdag til alle!