

Kære formand, Kære afgående fuglekonge, Kære skydebrødre.

Jeg vil gerne starte med et lille digt;

Velkommen hver en skytte,
som til mit råd vil lytte,
at smage på vores most.
Kom hid og eder bænker,
jeg her for eder skænker
Tuborg øl, thi tænker
ja, det er kraftig kost.

Jeg vil som admitteret medlem tale for de ordentlige medlemmer. Og hvem er så de "ordentlige" medlemmer? Det er de aktive. Mindst tre af fire skiveskydninger på Tjørnegårdsskole skal de have deltaget i.

Hvad skal man "kunne" for at deltage i disse skydninger?

Du skal kunne lide smørrebrød - Du skal kunne drikke øl - Du må gerne kunne lide en snaps - Du skal kunne lide rødvin (det er præmien) - Det gør ikke noget hvis du kan spille kort (ellers skal du nok få det lært – det kan dog være lidt dyre lærepenge har jeg hørt) - Du skal være til hyggeligt kammeratligt samvær. Alle disse kvaliteter tænker jeg vi alle har – så min opfordring til alle er, at møde op og selv blive en ildsjæl, en foregangsmand = en ordentlig skydebroder!

Jeg vil gerne rose for den i nogle tilfælde fine skydning... det er ikke altid let – måske at der manglede lidt væske...? Man skal jo huske, at hvis man ikke altid drikker et lige antal genstande kan man godt tilte lidt til den ene side og så har vi problemet...

Men husk kære "skytter" i er byens våbenførende mænd, der skal beskytte... borgere, borgmester og Kongen. Jeg har lige holdt ferie med min familie i det sønderjyske og vi besøgte selvfølgelig Dybbel Banke. Her var det meget tydeligt, at de danske soldater var i undertal og godt kunne haft brugt skytterne fra de mange skydeforeninger – så derfor skal vi holde os klar og skarpe!

Fælles for os alle er, at vi har viljen til at forsvare vores land og den bliver allerbedst illustreret i skyttesangens sidste vers.

Nu stå riflen fromt i krogen,

Nu er vi alle blandt fredens mænd.

Nu vi passer ploven, bogen, nyde elskovstimen glad hos kæresten,

Men når løven skal stå prøven,

Den sig rejser stolt og knejser. Landsoldater. Træd an.

Vi vil kæmpe alle mand for vor konge og vort elskede land.

Skål for skytterne!