

Tale til Fuglekongen 28. August 2020

Højt ærede fuglekonge - Kære Torben,

Så er din regeringsperiode som fuglekonge i vores gamle selskab ved at rinde ud.

I lang tid var mange af os af den overbevisning, at du ville blive en af de længst siddende fuglekonger i selskabets historie. Coronasituationen har jo betydet, at vi flere gange meget seriøst har overvejet en aflysning af årets fugleskydning.

Sådan blev det heldigvis ikke. Altså ikke heldigvis, at du ikke blev siddende som fuglekonge. Jeg er sikker på, at du ville have nydt at få et år mere på tronen, men det er trods alt rart, at selvom situationen med pandemien stadigvæk er meget alvorlig, så har tingene dog udviklet sig så meget i den rigtige retning, at vi atter kan mødes i festligt lag. Ganske vist på en noget anden måde en sædvanligt, men ikke desto mindre.

Du er jo smed, Torben. Det vidste jeg ikke, selvom jeg har kendt dig i efterhånden mange år. Alle de år jeg har kendt dig, har du jo været på pension og har ikke rigtigt lavet noget. Jeg vidste dog godt, at du har siddet i isolation i mange år. Men det kom du jo ud af for ca. 20 år siden, hvor du valgte en tidlig pension. Den tid skal jeg nok komme tilbage til.

Oprindeligt er du fra Fyn. Det er man slet ikke i tvivl om, når man har talt to ord med dig. Den charmerende dialekt hænger ved.

Du er født i Odense i 1947. Allerede i 51 flyttede familien til Vestfyn, nærmere bestemt Assens, hvor din far havde fået job som 1. mester på Assens sukkerfabrik.

Som knægt var du lig mange andre drenge – du var nysgerrig og fik afprøvet mange ting. Spejder, gymnastik, badminton, svømning og udspring. Herudover brugte du mange timer på at lege på sukkerfabrikken. Det visualiseres blandt andet på din flotte skive, der domineres af en stor sukkerroe.

Grundskolen blev afsluttet i Assens og din realeksamen blev taget i Gørlev.

Så har du gud hjælpe mig været syngedreng i Vor Frue Kirke i Assens og sunget til gudstjenester såvel som til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

Her er det altså at min film knækker lidt Torben. Vi er jo mange, der igennem årene har lagt ører til din udmærkede sangstemme. Men altså din signatursang, som du ofte synger, er jo "Jeg er en djævel på et lagen". Den har du næppe lært af gejstligheden i Assens kirke, dengang tilbage i halvtredserne. Nå ja, man skal jo uddanne sig bredt her i livet. Du har i hvert fald fået lidt lærdom ind fra begge ender af livets moralske kompas – og det er jo nok ikke så ringe endda.

Din far ville have at du skulle i lære som smed. Men det skulle han naturligvis ikke bestemme, så du gik dine egne veje og blev karl på Krengerup Gods.

Det holdt dog kun i 3 ½ måned, før det lykkedes dine forældre at komme hjem igen og følge faders vilje, som man siger.

Da du besluttede at læse videre til maskinmester, kunne din smedeuddannelse afsluttes efter kun tre år. I 1967 påbegyndte du således maskinmesteruddannelsen på Teknisk skole i Odense.

Det var mens du læste til maskinmester at du traf din hustru, Jette. Og traf skal her opfattes helt bogstaveligt. For at få hendes opmærksomhed, bankede du simpelthen ind i hende gentagne gange i radiobilerne i Winthers Tivoli i Gørlev.

Hun blev selvfølgelig fornærmet, men djævelen på lagenet må alligevel have gjort indtryk, for I er da stadig sammen. Det blev dog en meget lang forlovelse, da I først blev lovformeligt gift i 1998.

Sammen har I fået to børn – Martin i 1970 og Tilde i 1976. Ikke mindre en seks børnebørn er det siden blevet til. Tre piger og tre drenge.

Du har arbejdet på ØK, boet i Sverige, været ude og sejle blandt andet i Østen, inden du gik i gang med anden del af maskinmesteruddannelsen.

Herefter fik du arbejde på Peter Haabs Maskinfabrik i Odense, inden du kom til Persolit, der stadigvæk den dag i dag blandt andet arbejder med isolering.

Dette job bragte dig og familien her til Sjælland, hvor I bosatte jer i Havdrup.

Det var jobbet hos Persolit, der bragte dig i forbindelse med Svend Vestergaard Nielsen – eller i daglig tale, Svend ISO. I øvrigt selskabets Fuglekonge i 1977.

Svend var ejer af virksomheden Roskilde Isoleringscenter.

Det samarbejde I to havde, var så godt, at det endte med, at du overtog virksomheden i 1983.

Du og din familie har boet i Havdrup, i Himmelev og på Ledreborg Alle, indtil du i 1995 købte ejendommen Skomagergade 12 i Roskilde, hvor Svaneapoteket havde til huse i rigtig mange år. I residerede på 1. og 2. sal i ejendommen.

Du har været en aktiv mand i Roskildes foreningsliv igennem mange år. Og selvom du selv mener, at du aldrig bliver accepteret som ægte Roskilledenser, så vil jeg nok mene, at du har sat større fodaftryk end de fleste indfødte bysbørn.

Du har været aktiv i:

- Junior Chamber
- Senior Chamber
- Rotary
- Bestyrelsesmedlem i Roskilde Borger- Håndværker og Industriforening
- Kasserer i Facadeentreprenørernes Garantifond
- Lokalformand i Dansk Arbejdsgiverforening
- Bestyrelsesmedlem i Dansk Industris lokalafdeling
- Suppleant for bestyrelsen for vores gamle selskab

Så jeg vil bare konstatere som et faktum, at du har aftjent din frivillige værnepligt. Rigtigt mange gode selskaber og foreninger har haft glæde af dit engagement igennem mange år.

Efter 25 år i Skomagergade, solgte I ejendommen og købte en stor dejlig lejlighed i Trekroner. I har også hus på Bornholm, hvor I nyder samværet med børn og børnebørn.

Kære Torben. Du har været selskabet en værdig fuglekonge. Endnu en gang tak for den flotte skive, som du har givet til selskabet.

Det er jo ikke første gang, du prøver at iføre dig et fuglekongebånd. Allerede i 1982 opnåede du samme værdighed i vores søsterselskab Roskilde Borgerhåndværker og industriforening. Her har de den underlige tradition med, at der også deltager kvindfolk, så der kåres også en fugledronning. Din fugledronning det år, var Conny – gift med din tidligere kollega, Svend ISO, som du kort tid efter overtog din virksomhed fra.

Måske Svend havde regnet med, at du tog fruene med i købet. Det har jeg dog ikke kunnet finde historisk bevis for, så det må blive ved mistanken.

Og ikke nok med, at du har givet os en flot skive. Du har sørme besluttet at donere en meget flot pengegave til den fremtidige bevarelse af selskabets skiver. Ikke mindre end 40.000,- kr. har vi modtaget i gave fra Torben. Tusind, tusind tak.

Kære skydebrødre, vil I rejse jer op og udbringe et stort trefoldigt leve for vores Fuglekonge: Torben Lenou Hansen – Torben ISO...