

Tale for Danmark ved fugleskydningen den 4. juli 2017 ved Henrik Dyrvig

Hvad er Danmark? Vi ved nok alle at Danmark er på ca. 43.000 km² og at vi er ca. 5,7 mio. indbyggere. Men desuden er kystlinjen 8.750 km lang, Danmark har 1.419 øer, heraf er 443 navngivne og 78 af dem er beboede. Men landet har jo gennem tiden bestået af meget mere. Bl.a. Norge, dele af Sverige, Grønland, Færøerne, Island, England, øer i Atlanterhavet, områder i Baltikum, Nordtyskland, kolonier i Asien (bl.a. Trankebar), handelsstationer i Afrika og Dansk Vestindien, som blev solgt for netop 100 år siden. Men en del af det nuværende Danmark har hele tiden været en del af landet. Ikke mindst Roskilde som hele tiden har været og er en central del af Danmark. Og vi er med til at arbejde for at Roskilde fortsat vil være det. Det var også i en af disse senere besiddelser af Dannebrog faldt ned. Dannebrog faldt ned ved Lydanise (Talinn i Estland) den 15. juni 1219 og om små to år kan vi fejre 800 året for det. Det er helt naturligt den fane som samler danskere og bliver brugt til fest og sorg som ingen andre steder i verden. Dannebrog har naturligvis også været med på vores tur gennem byen i dag, har stået ved vores side under fugleskydningen og gør det naturligvis også her ved spisningen. Og flot er den da også.

Det er i dag den 4. juli. Det er den amerikanske nationaldag. Og hvor er det sted udenfor hvor det markeres mest? Det er i Danmark, hvor en masse mennesker er samlet i Rebild bakker endnu en gang, som det er sket der siden 1912. Så ud over at vi er danske kan vi også være internationale. I 2002 på denne dato skete der det at De Danske Spritfabrikker i Dalby syd for Køge udledte 6.000 liter whisky i kloaksystemet. Det endte i Tryggevejle Å, hvor fiskebestanden tre dage tidligere var blevet udryddet af 37.000 liter Gammel Dansk. Og i 1985 opgiver de københavnske bryggeriarbejdere efter 57 dages ølstrejke deres aktion uden at have opnået noget som helst. Tænk at have en fugleskydning uden øl!

Når vi snakker historie, så er Fugleskydningsselskabet også en vigtig del af det. Og især til at dokumentere historien. Så har I ikke allerede været en tur forbi Roskilde Museum og se den nye udstilling, hvor der er fuglekongeskiver i ikke mindre end tre lokaler, så gør det snarest.

Af berømte danske opfindelser kan nævnes: højtaleren, tørbatteriet, insulin, LEGO klodsen, stomiposen, tonefilm, Carlsbergs gær og det er jo slet ikke så dårligt ☺ Noget har vi brugt, noget bruger vi og noget kommer vi måske til at bruge. Så det er godt vi en masse gode hjerner i Danmark

Hygge er dansk – er nu optaget i den store Oxford English Dictionary – beskrevet som behageligt samvær der skaber en følelse af tilfredshed og velbehag. Ydermere er der skrevet ikke mindre end 9 bøger det sidste år i England om hygge. Men hvorfor gøre det så kompliceret? Man kan bare komme til fugleskydning her i selskabet.

Det gratis sundhedsvæsen – dette har vi tit mange meninger om. Men i sidste uge var en dansker bosat i USA i forbindelse med sygehuset her i Roskilde. Og han mener helt klart, at vi har noget at være stolte over. Men da man sammenligner med det man kender er det ikke altid vi værdsætter de mange gode ting vi har omkring os.

Humor – hvor ellers vil man lave en masse ud af at såkaldte curling forældre vil have at deres ”små” poder på Roskilde Festivalen ikke bliver kolde, våde og ikke kan sove hvor de gerne vil? Og forældrene så oveni købet klager over det til Festivalen?

Foreningsret har vi også. Som en del af grundloven (§78) har vi danskere ret til at danne foreninger. Da grundloven jo er ”ret” ung, kan man sige at Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab var forud for loven, da selskabet jo blev stiftet for næsten 230 år siden i 1787 (ved naturligvis godt at vi ikke er en forening ☺).

Som Shu-bi-dua siger i sangen ”Danmark”:
Danmark er et dejligt sted at være,
der er nemlig atmosfære
Danmark er et yndigt land.