

De nyoptagne skydebrødres tale til selskabet.

Kære skydebrødre.

På vegne af alle vi nyoptagne vil jeg sige mange tak fordi vi er blevet det til dels at blive optaget i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Alle klarede vi det første krav til optagelsen – det ulige cpr. nummer. Og vi har også klaret øvrige krav og er kommet gennem nåleøjet.

Nu er vi nogle der er helt nye i selskabet og så kommer spørgsmålet: Hvorfor søge optagelse i dette selskab? Det kan være I også kan huske det. Selv om det for nogle i selskabet jo er et stykke tid siden.

For mig var det: Først tænker man: Hvad er det for nogen? Der går rundt i gaden en gang om året. De er ikke helt som dem jeg havde set i min barn- og ungdom i Nyborg – man sammenligner jo.

Citat om Nyborg Fugleskydningsselskab i TV2Fyn: Fugleskydningsselskabet er en **forening** bestående af mænd, som mødes en gang om året i fint tøj for at skyde til måls efter en fugleattrap. (de er iført pingvin og høj hat) – de blev opfattet som lidt (måske ikke kun lidt) højtrøvede, nok mest af dem der ikke var med.

Så graver man lidt mere ned i hvad dette er. Og det er så meget mere end blot den ene dag – den første tirsdag i juli. Der er jo flere arrangementer i løbet af året. Og en hel del af dem. De er dog ikke så synlige for menigmand. Men meget synlige på den meget informative hjemmeside.

Jeg kender rigtig mange der er med i selskabet – nok også nogen flere end jeg først have troet.

Samtidig er det et meget socialt selskab, som jeg har kunnet konstatere ved de gange jeg tidligere er stødt på jer. Og det er blevet bekræftet her i dag.

Og det som en del nok ved ikke fra mit arbejdsvirke, men fra min fritid at jeg kender en del af jer – som formand for Roskilde Garden som jeg og flere her i selskabet bruger lidt tid på.

Jeg er en af dem der sniger sig ind under at der i selskabets navn står og omegn. Da jeg bor i det der tidligere var 4000 Roskilde som blev til 4030 Tune.

Så derfor var min tanke – det vil jeg da meget gerne være en del af.

Endnu en gang mange tak for at jeg og de andre nye skydebrødre er blevet optaget, enten til generalforsamlingen eller til indskydningen i går. Vi ser frem til mange gode og hyggelige timer sammen med jer der har været med i selskabet lidt eller meget længere ved diverse arrangementer. Vi har fået en forsmag på det her i dag.