

Så var de der igen



”Jeg er en af Bakkens sangerinder,
de fromme kvinder,
som nu forsvinder.

- - -

Vi sang de gamle viser, der var fa'me ingen pardon,
vi blev ved til folk de græd.
Så regned' det med janter på terrassen,
dem stak vi ned i strømpernes chiffon,
for jeg skal sig' den, her var sparekassen,
i den gamle pavillon.”

A.Riis

Jeg bruger bevist ordene ”så var de der igen.” Jeg har i mange år boet i Lyngby-Tårnbæk Kommune indtil vi i 1965 flyttede til Roskilde. Men jeg vil igen sige ”så var de der igen.” Vi unge mennesker tog dengang ofte til Bakken, vi boede jo ikke så langt derfra, vi kom der, når vi var i godt humør, men også når det var lidt dårligt. Sangerinderne skabte en glæde hos os såvel unge som gamle med al deres sang og alle deres sjove indslag. Skydebrødrene og deres ledsagere oplevede det samme ved vores jubilæumsfest. Ja, en skydebroder oplevede det selv på en sjove personlige måde, som pigerne kunne optræde på, han skulle ”sætte” en penge i strømpebåndet, mon det var en 1000-kr seddel ? - husk 50 kr. er også en pengeseddel. Og så det store nummer, som igen fik mig til at tænke på gamle dage, uddelingen af blomster til ”de søde gamle mænd,” jeg fik én. Som dengang og som nu skabte det jubel.

Bakkesangerinderne var med til at gøre vores 225-års jubilæumsfest, til en uforglemmelig fest, en fest, der går over i Fugleskydningselskabets historie. Det var en jubilæumsfest som såvel arrangørerne som skydebrødre med ledsagere kan være stolte af. Hakon Meinertz

