

Fugleskydning, 05.07.16. for Danmark, Gunnar Bjerregaard Nielsen.

Danmark er en JA nation. Det er en rodfæstet arv, at vi er stærke mænd der siger JA, og det DNA (Dine naturlige anlæg) giver vi videre til vore børn, sønner.

Vi har valgt livets planet jorden som vores hjem. I kraft af vores veludviklede intellekt, har vi valgt toppen af fødekæden, både med hensyn til geografi, Danmark, og med hensyn til næring. Vi forkæler både botanik og animalske produkter når vi indtager dem, fast eller flydende. Vi ved, at blot vi spiser lidt af det hele, ikke levner for meget, og husker at drikke rigeligt, Ja så sørger mande kroppen for omsætning til potens og anden god energi.

Mærk hjertet.

Vi har mandsmod, og vi gemmer os ikke med ansigtet i enfoldighedens gulvbelægning i søgning efter en kompasretning.

Vi sidder side om side med smil og øjenkontakt. Vi står skulder ved skulder i gode tider og i alvors.

I dag ved den for nationen så vigtige skydetræning. Se jer omkring, vi er her sammen, med hjerte, roligt åndedræt og god mavefornemmelse. Klar til et ja til sejr.

Vi værner om frihed, lighed og broderskab. Vore forfædre er indvandrere der har skabt og udviklet dette land.

Vi siger ja til gæster her hos os, i vores Danmark. Vi gør det med stolthed og sikker forvisning om at selv om nogle er usikre, begår fejl, og ikke forstår nationens ja, så er det vores klippefaste overbevisning at de i løbet af få generationer, siger ja til integration. Hvis de svigter, vil vi sige ja til, og tillade, at de der ikke forstår fællesskabet, finder en plads et andet sted, hvor de kan træne et ja til livets planet jorden, eller forsvinder herfra. Ind eller forsvind!

Mærk åndedrættet.

Livet leves mellem to åndedræt, - den første indånding, og den sidste udånding.

Hvert døgn trækker du vejret mere end 30.000 gange.

Luften vi indånder, er skabt af naturen. Den danske natur har klare dybe farver som er en hyldest til livet, til det enkle, det sunde. Luften er klar og vandet er rent. Naturen udvikler det gode danske sind.

Andre vælger det livsbegrænsende, Byer med askegrå smog og urent vand med kemikalier. Det dystre, som formørker sind, og som begrænser udvikling og intellekt.

Som danske skytter er vi bevidste om at den rolige dybe vejrtrækning øger træfsikkerheden.

Den bedste træning er at råbe hurra, og ofte og med omhu at tømme sit drikkebæger.

Den dybe indånding, efterfulgt af at tømme lungerne, og følelsen af velvære, når væsken bygger rede i maven og omfavner det gode måltid.

Det giver mandsmod og energi, når vi rejser os fra bordet, og skal fortsætte med nye vigtige gøremål.

Mærk maven.

På overfladen forskellig fra mand til mand, der er store, runde, kantede, hænge og flade, men ingen indsunkne og tomme. Kære skydebrødre, det er naturlov for os, at være fælles om den gode mavefornemmelse for hvad der er rigtigt og godt.

Mandsmod, der giver plads til at udveksle meninger og til at være omsorgsfulde brødre, med humor og med fælles dansk sprog, virkelyst og identitet.